

Help Malawi Nederland

Een slogan of andere inspirerende tekst

Doneren



Voorbeeld titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Gesponsord door



Projecten

Een slogan of andere inspirerende tekst



Child day care

Een slogan of andere inspirerende tekst



We hebben in Dzoole village 2 plaatsen waar kinderen van 1 tot 4 á 5 jaar in een groep worden opgevangen. De kinderen kunnen hier de hele week naar toe, worden begeleid door vrijwilligers en krijgen tussen de middag Nsima pap. Je kunt het vergelijken met onze peuterspeelzaal/kinder dag opvang. Het doel van deze genoemde Chil-day-care's is hetzelfde als de peuterspeelzaal bij ons. Tevens maakt een child-day-care het mogelijk dat de oudere kinderen uit het gezin gewoon naar school kunnen gaan en niet thuis hoeven te blijven om op hun zusjes/broertjes te passen.

Nieuws

Een slogan of andere inspirerende tekst



1 Juni 2023

Reis 2023

Op 15 maart vertrekken 4 mensen naar Malawi om daar onze projecten te bezoeken en te helpen waar dit nodig is. Dit zijn Ankie, Els, Anna-Maria en Louise. Ankie en Els sponsoren al jaren studenten en willen graag eens ervaren hoe het leven daar is. Anna-Maria en Louise zijn 2 bestuursleden die er al vaker zijn geweest.



25 oktober 2022

Afgestudeerde studenten

Twee van onze studenten zijn afgelopen maand afgestudeerd. Dit zijn Janet Mpira en Shadrack Langford. Beide zaten in 2009 (toen wij voor de eerste keer Malawi bezochten) in groep 8 van de Nanthomba school.



18 juli 2020

Corona in Malawi

Toen eind maart de eerste gevallen in Malawi bekend werden heeft het land maatregelen genomen. Deze maatregelen kwamen ongeveer overeen met de maatregelen die wij hier in Nederland ook namen. Lang was het heel rustig in Malawi. Eind mei werden er voor het eerst 102 mensen, in 1 week, als besmet opgegeven.



Reis 2023

Een slogan of andere inspirerende tekst



Dankzij een aantal extra giften hebben we verschillende materialen aan kunnen schaffen. Hier zijn we al mee gestart in Nederland. . We mochten alle 4, 2 grote koffers van elk 23 kilo meenemen. We hebben vooral duurzaam ontwikkelingsmaterialen voor de kinderen meegenomen omdat deze in Malawi helemaal niet zijn te krijgen Ook zijn er een paar tweede hands laptops en telefoons in de koffers gegaan Verder nog wat schoolmaterialen en zelf gemaakte kleertjes.



Intussen zijn we alweer een aantal weken terug uit Malawi maar het lijkt soms nog zokort geleden. Wat was het een prachtige reis! Op 15 maart zijn Anna Maria, Louise, Els en ik (Ankie van den Akker) vertrokken naar Malawi. De voorbereidingen waren al gestart in oktober en intussen hadden we meerdere koffers met speelgoed, kleertjes en schoolspullen verzameld. We waren er klaar voor! Na een lange vlucht, vele controles, schoenen uit, schoenen aan kwamen we aan in Lilongwe op het vliegveld waar Lemani (ons steun en toeverlaat in Malawi) ons op wachtte op het vliegveld. Wat een warme begroeting was dat. We zouden tijdens ons verblijf bij Lemani zijn ouders in Dzoole Village verblijven maar omdat door Cycloon Freddy het toilet was weggespoeld, was dit helaas geen optie. Hierdoor verbleven we bij Lemani zelf, hij woont in een naburige stad. Vanuit zijn huis hebben we iedere dag verschillende dingen ondernomen. Als ik alles in detail zou gaan beschrijven dan zou ik een boek kunnen schrijven dus daarom stip ik enkele bijzondere momenten aan.



We hebben alle studenten die gesponsord worden bezocht, zij kregen een brief van hun sponsor en een paar schoenen die gesponsord waren door het Scala College in Alphen aan de Rijn. Iedere pas sessie was weer een hele happening. Alle studenten hebben ook weer een brief terug geschreven aan hun sponsor. Sommigen hebben er echt een waar kunstwerk van gemaakt!



Nu ik terug ben vragen veel mensen wat was het leukste of het mooiste en dan zeg ik gelijk: De mensen. Wat veel lieve, aardige, warme mensen heb ik ontmoet in Malawi, ze hebben zowenig maar genieten zo veel. Hier kunnen we echt wat van leren en ik hoop dat ik dit een beetje mee kan nemen in mijn eigen leven. Het was prachtig, hopelijk ontmoet ik deze lieve mensen ooit weer eens!

Over ons

Een slogan of andere inspirerende tekst



De Stichting is op 17 januari 2011 opgericht en werkt samen met de Amerikaanse stichting "H.E.L.P. Malawi Children" die al sinds 2006 in het Balakka district ontwikkelingswerk ontplooit.

Anna-Maria Murtas was in 2005 op vakantie in Malawi en zag daar de schrijnende toestand van de Nanthomba primaryschool. De school had geen gebouw en de ongeveer 50 leerlingen zaten midden op de dag in het zand. Terug in Nederland heeft zij geld ingezameld en hiervan is in 2006 het eerste stenen schoolgebouw gebouwd met twee lokalen en schoolbanken.

[Nieuws](#)[Projecten](#)[Over ons](#)[Contact](#)[Doneren](#)

Doneren

Een slogan of andere inspirerende tekst

Met jouw donatie kunnen wij projecten doen waarbij we inwoners van Malawi steunen onderwijs en huisvesting.

Alle persoonlijke gemaakte onkosten, zoals reis- en verblijfskosten worden door de bestuursleden uit eigen middelen betaald.

Doneer nu

 Voor 200 euro kan een kind een jaar lang onderwijs volgen

€10

€20

€200

€ 7,50

Doneer - € 7,50

HELP Malawi Nederland

Nieuws

Projecten

Over ons

Doneren

Jaarverslagen

RSIN: 850183716

KVK: 51814986

[Nieuws](#)[Projecten](#)[Over ons](#)[Contact](#)[Doneren](#)

Contact

Een slogan of andere inspirerende tekst

Email



Louise Swart (louiseswart@home.nl)

Anna-Maria Murtas (ammurtas@hotmail.com)

HELP Malawi Nederland

[Nieuws](#)

[Projecten](#)

[Over ons](#)

[Doneren](#)

[Jaarverslagen](#)

RSIN: 850183716

KVK: 51814986



Jaarverslagen

Een slogan of andere inspirerende tekst

[1 april 2021 – 31 maart 2022 ↗](#)

[1 april 2020 – 31 maart 2021 ↗](#)

[1 april 2019 – 31 maart 2020 ↗](#)

Bestuur

Een slogan of andere inspirerende tekst



Anna-maria Murtas

Mijn vriendschap met de inwoners van Malawi is begonnen in 2005 toen ik met Maurizio -mijn partner- voor het daar was. We zijn in contact gekomen met de leraren (die op vrijwillige basis werkten) en de weeskinderen van de Nanthomba die geen plekje meer hadden voor hun school. Aangegepen door het leven van deze kinderen en het prachtige werk van de leraren, ben ik bij terugkomst in Nederland geld in gaan zamelen (met de Zevensprong in Emmeloord waar ik destijds werkte) voor de bouw van een schoolgebouw. Inmiddels is er een grote kring van mensen om mij heen gaan werken aan allerlei voorzieningen voor deze kinderen en de gemeenschap waarin zij leven. Er is de afgelopen 10 jaar ontzettend veel moois gedaan: Jillian Wolffstein heeft de Nanthomba school met haar organisatie uiteindelijk tot een voorbeeld school in Malawi laten uitgroeien.



Louise Swart

Op verzoek van Anna-Maria ben ik samen met haar, Maurizio, Maaïke (mijn dochter) en Brechje (mijn dochter) en haar vriend Roelof in 2009 naar Malawi geweest en hebben daar het project 'Kleur aan het leven' op de Nanthombaschool gegeven. Je wordt geraakt door alles wat je ziet en meemaakt. Terug in Nederland ben ik geld in gaan zamelen voor projecten van 'HELP Malawi Children'. Zie ook hun site, www.helpchildren.org. Wat ik ook erg schrijnend vond, als zijnde leerkracht van groep 8, dat het onderwijs na de basisschool voor deze kinderen ophield. Het voortgezet onderwijs was voor de ouders/verzorgers niet te betalen.



Roelof Veldhuizen

The warm heart of Africa..., zoals de Malawianen zelf graag zeggen en niet onterecht!! Malawianen zijn hartelijk, hulpvaardig en bijzonder gastvrij. Des te moeilijker is het om te zien dat deze mensen een groot tekort hebben aan basisbehoeften en elke dag weer moeten zien wat de dag nu weer gaat brengen en hoe je het allemaal gaat rondbreien.



Brechje Swart

Op het moment dat ik na de HAVO een vervolgopleiding moest kiezen, ben ik de HBO-V gaan doen, o.a. omdat ik graag naar een ontwikkelingsland wilde om een steentje bij te dragen. In 2009 was de eerste keer naar een ontwikkelingsland voor het project 'kleur aan het leven'. Een heel mooi project waar we kinderen een stukje creativiteit en plezier gaven. In deze weken zag ik zoveel schrijnende dingen om me heen, dingen waar wij in Nederland niet bij stil staan: 'Een doodzieke patiënt die in de brandende zon op een in elkaar gevlochten brancard door 2 mannen kilometers lopend naar de kliniek werd gedragen.' 'Alle hongerbuikjes' 'Dood en leven zo dichtbij elkaar, zoveel kinderen die overlijden aan malaria' 'Alle kinderen die zo graag naar school willen, maar waar geen geld voor is.'